

## Eddie Izzard ger oss ett kontrollerat kaos

Om man börjar att peta i det som Eddie Izzard skämtar om, så är det i ärlighetens namn inte särskilt roliga grejer. Det är mycket utläggningar om historia, dessutom på rätt odramatisk nivå: Hannibal på elefanter över Alperna, belägringen av Troja, lite om andra världskriget och så vidare. Eller så ger han sig ut i djurriket och lägger ut texten om, till exempel, tystlåtna giraffer.

Inte direkt kul. På papperet.

Men när det filtrerats genom Eddie Izzards huvud och kommer ut som virriga utläggningar, pyntade med träffsäkra imitationer så är det något helt annat. Izzards sätt att galoppa som en giraff kan fortfarande få mig att börja fnissa lite när som helst.

Just nu reser engelsmannen kors och tvärs över Europa med turnén "Force majeure", som bitvis känns som en introduktion till hans humoristiska universum.

Smink och specialstyrkor

Vi får en variant på klassikern där Darth Vader ska beställa pasta i Dödstjärnans personalmatsal, men nu med Gud i huvudrollen – som dykare. Izzard plockar också upp tråden som handlar om hans ungdomsintressen: smink och brittiska specialstyrkor.

Det är ett slags kontrollerat kaos med ämnen som slingrar sig in i och ut ur varandra i alla möjliga riktningar. Från pundiga filmmonster till George W Bush (lite politisk spets) och vidare till det absurda med hästdressyr, den ryska maffians intåg på balettscenen och så vidare.

Skratten rullar

Det är underhållande. Det är det, och publikens skratt rullar mellan väggarna i den välfyllda Crusellhallen. Men samtidigt vill det inte riktigt lyfta.

Kanske hänger det ihop med att Eddie Izzard inte verkar helt kurant, åtminstone hostar han en hel del. Och trots att det inte skulle vara någon paus, så blir det ändå det.

Även om jag inser att förvirring är en del av hela konceptet så är jag till en början brydd om vart Eddie Izzard egentligen vill komma. Men efter hand trillar bitarna på plats, det övergripande ämnet för kvällen är gud, religion och alla grymheter som människan begått i dess namn. Ett kärt ämne för ateisten Izzard. Oräkneliga getter har ju genom århundradena fått sätta livet till för att blidka gudarna!



